

Presentation styrelse Svenska Lipizzanerföreningen

Valberedningens förslag Årsmöte 2019 – Årsmöte 2020



Maria LivToxen-Worm

Jag heter Maria Liv Toxen-Worm och är bosatt på en gård i Åsa (Hallands län) tillsammans med min man Jonas, vår son Gustav, våra 6 hästar, 5 hundar och 5 katter.

Jag har suttit som ordförande för Svenska Lipizzanerföreningen mellan årsmöte 2018–2019 och finns nu med som förslag även för kommande styrelse år.

Utöver styrelsearbete som ju faktiskt tar en hel del tid (även fast det är känt att tidsåtgången skall tonas ner när man rekryterar en ordförande) driver vi bland annat ett ekologiskt jordbruk och planerar för och hoppas på att under nästa år kunna starta upp en avelsverksamhet i mindre skala med våra lipizzanerston Monteaura XXXIV (2014 Slovenien) och Barbana IV (2013 Slovenien). Som det ser ut nu planerar vi att betäcka vårt första sto i år och ser fram emot att få en trevlig avkomma efter henne under 2020.

En ändring här hemma sedan förra året är att vi fått ett nytillskott till stallet.

Nytillskottet innebar inte enbart en faktura att betala till Slovenien, utan också att vi fick starta igång en byggprocess för att utöka våra möjligheter till hästhållning.

Nytillskottet är en supertrevlig lipizzanerhingst (3 år gammal).

Maestoso Famosa VI har redan en alldeles egen historia då han precis innan vi ringde för att säga att vi tar honom, var såld till en dam i södra delen av Sverige. Han var alltså redan såld till Sverige men kvar i Slovenien när vi fick köpa honom.

För mig är det att ha en egen hingst - en dröm som gått i uppfyllelse. Nu får vi bara se om det håller hela vägen...

Mitt intresse för lipizzanern sträcker sig långt tillbaka i tid.

Det började redan när jag var runt 6 år gammal och tillsammans med min mamma besökte Scandinavium för att se Spanska ridskolans spektakulära show. Som den lilla flicka jag var den gången, är det inte svårt att i efterhand förstå att jag lät mig trollbindas av dom vita hingstarnas majestätiska framförande, deras absoluta närvaro, deras förmåga att mästra skolor ovan mark, deras överväldigande stjärnglans och framförallt den mystik som jag tycker att dom utstrålar.

Det är inte svårt att förstå hur detta påverkade mina tankar och fick mig att på nätterna drömma om prinsen på den vita hästen - och även fast jag i vuxen ålder (köpte min första renrasiga lipizzaner 2013 och äger idag 4 stycken lipizzaner) har kunnat realisera drömmen om både prinsen och hästen så är lipizzanern fortfarande lite av en dröm för mig –en känsla som jag vill hålla fast vid, eftersom den får mig att känna en stark passion för denna fantastiska häst med dess historia.

Jag sa det förra året och jag håller fast vid det jag lyfte redan då:

”För mig känns det oerhört viktigt att säkra det fortsatta arbetet som föreningen en gång har påbörjat så att vi möjliggör spårbarhet inte bara för oss själva, men också för efterlevande lipizzanerentusiaster”.





Marianne Fastén

Jag är norrlänning och hästälskare av födsel och ohejdad vana. här kommer en kort presentation av mig. Jag är nog född hästintresserad. Så länge jag kan minnas har jag gillat hästar och ridning. Lipizzanern kom in i mitt medvetande i ungdomsåren på tidigt 70-tal då jag hittade Ursula Guttmans bok "Lipizzaner" på biblioteket. Efter den var jag fast för denna vackra fantastiska ras. Jag har varit medlem i SLF sedan mitten av 80-talet då jag köpte min första egna lipizzaner. Det var ett treårigt sto, Tabita e. "Nidar" 482 Neapolitano Dubovina VI. Något senare köpte jag även ett äldre sto, Silvia f-73 e. "Baby" 4081 Neapolitano XIII-3. Båda följde mig in i 2000-talet och blev 24 respektive 31 år. Tabita tränade och tävlade jag i dressyr på lokalnivå med pallplats i stort sett varje gång

fram tills mina pojkar, tre stycken till antalet, började födas. Vi skulle börja på medelsvår nivå då tiden tog slut. I dagsläget har jag två ston som på grund av min turbulenta tillvaro de senaste fem åren tyvärr mest gått och skrotat i hagen. Det är min snart tolvåriga Thais III, e. Maestoso Ravata 57 som jag köpte från Ordrupdal stuteri i Danmark då hon var under året samt hennes dotter Batosta, f-09 e. 22 Maestoso Romida-8. Nu har saker och ting stabiliserats för mig så deras lättjefulla dagar är förhoppningsvis slut. Efter att jag kom i kontakt med akademisk ridning och den filosofin har jag inga ambitioner att tävla med mina hästar. Jag är mer intresserad av att ha en välutbildad häst att trivas med och rida ut med i skog och mark. I min träning dominerar det akademiska tänket även om jag blandar in mina erfarenheter från den tävlingsinriktade dressyren. Det bästa som finns är när jag och hästen smälter samman till en enhet och vi dansar fram. Något som jag hoppas kommer ske ofta framöver. Vad gäller min yrkesmässiga bana kan den sammanfattas med civilekonom i botten med erfarenhet från revisionsbyrå men framförallt bank. Drygt 28 år har det blivit inom bank, i huvudsak med företagskrediter och analyser.



Theresia Lindgren

Hej jag heter Theresia Lindgren och har haft min Lipizzaner sen hon var 9 månader, nu är hon 7 år. Det har varit roligt och lärorikt att få träna henne under den här tiden. Jätteroligt med en så känslig och samarbetsvillig häst!





Maria Alholm

Jag heter Maria Alholm och jag bor i Norrböle, Bredbyn med min dotter Moalisa blir 17 år. Sambo med Dennis Byström och hans son Linus som blir 15 år.

Jag är född och uppvuxen i Fagersta, Västmanland har sedan flyttat till hästgård utanför Skinnskatteberg, sedan till Riddarhyttan, Kolsva och sist Köping innan jag träffade Dennis från Norrböle och sökte då in på utbildningen i Örnsköldsvik och blev kvar här efter examen 2018.

Jag har min dotter 100% och för mig är hon och hennes skolgång jätteviktig, hon går nu naturbrukslinjen här i Örnsköldsvik.

Jag har sommarjobbat som personlig assistent på Rehab Assistans sen 2016 när jag flyttade upp och tagit några extrapass vid sjukdom. Idag jobbar jag som fast personal hos samma kund men åt Lottas Omsorg

från Umeå. Jag trivs jättebra med vårt lilla lag och kunden.

På min fritid har jag haft hundar/ katter och hästar som största hobby. Jag har haft hobbyhästar först, provat lite hoppning/distans/ dressyr samt westernridning. Tävlats i distans och westernridning. Jag har även haft några travhästar tillsammans med tidigare sambo och tog den teoretiska licenskursen som travkusk i Eskilstuna. Nu har jag 2 st. gamla Lipizzanare för att jag vill vara ute i friska luften. Dom var tidigare cirkushästar i Diana Rhodins ägo. Vi har en katt på gården och en liten kinesisk nakenhund som sällskap. En schäfervalp är beställd och kommer att flytta hit snarast möjligt.

Jag tycker mina Lipizzanare är stabila, välvilliga, snälla, livliga, vackra och ståtliga hästar som alltid vill göra sitt bästa. Jag har fastnat för denna ädla ras. Genom åren har jag haft araber, shetlandspionyer, kallblodig travare, varmblodiga travare som både vart travhästar och en som omskolades till westernhäst och tävlade på SM nivå i reining, ett par som tränades och tävlades i distans. Jag har även haft fjordingar och födde upp en "home made quarter" som jag först skolade till westernhäst, tävlade med mycket gott resultat och som sedan omskolades till medelsvår dressyr, sedan såldes till ridskola och gick som handikapp häst i många år.

I framtiden vill jag även äga en Frieserhäst och en Morganhäst för att dessa hästar är så otroligt vackra djur liksom Lipizzanare att se på och även dom har gott rykte har jag hört. Drömmar och framtidsvision är mycket viktigt för att jobba sej framåt på ett roligt sätt.





Sonja Lnenickova

Hej!

Jag heter Sonja Lnenickova, bor i Örebro och blev invald i styrelsen för några år sedan först som suppleant och sedan ordinarie ledamot. Till vardags arbetar jag som sjuksköterska på infektionskliniken och som personlig assistent till min dotter.

Innan min dotter föddes hade jag varmblood.

Det är nu mer än 10 år sen jag köpte min första Lipizzaner Conversano Attention. Han var min vän och läromästare men även en god och pussvänlig vän till min dotter och även hon har ridit honom med hjälp av mig eller någon annan assistent. Några år



senare fick hon en fjording av mig då hon tyckte om att kasta horse boll och "Lippe" inte uppskattade den leken, jo det var även det att det var dåligt med säkra alternativ på ridskolan och därav beslutade jag mig för att hon skulle ha en säker häst med lite rörelse i ryggen vid gång då hon red där.

Lippe finns numera hos Hanna Blomqvist där han stortrivs.

Det är nu sex år sedan som jag började se min efter någon som så småningom skulle få överta "Lippes" mantel. Jag ringde då upp Susanne Hedstrand där jag tidigare varit och provridit hennes hästar. Efter några samtal bestämde jag mig för Maestoso Ztar Light som är en bestämd dam och kommer att bli en mycket bra efterträdare. Hon är under utbildning just nu. Vi har debuterat på tävlingsbanan och fortsättning följer.

Min tid är som sagt beroende av minutiös planering för att jag ska få vardagen att gå ihop då jag är ensamstående med en handikappad dotter, två jobb och hästar.

Min tid är som sagt knapp men den jag har över försöker jag bidra med det jag kan för föreningen under åren som varit och jag hoppas på ett ännu bättre 2019 och ser verkligen fram emot allt som ska ske och alla de möjligheter som kommer i ens väg för att göra reklam och synliggöra vårans härliga ras, dess klokhet och mångsidighet.



Sylvia Ingemarsdotter

Har älskat hästar så långt jag kan minnas men det skulle dröja nästan en livstid innan jag fick möjlighet att köpa en egen häst och börja rida på riktigt.

Jag växte upp i Värmland, fick jobb i Stockholm som barnflicka och så småningom hamnade jag i filmbranschen och blev filmklippare.

Mina första ridlektioner fick jag på Östermalms ridskola när jag var i tjugoårsåldern.

Sedan 1984 bor jag och min man på en gård i en Leksandsby och min första egna häst fick jag samma år som jag fyllde fyrtio, 1989. Då hade jag ännu inte fått upp ögonen för lipizzaner och det dröjde till slutet av nittiotalet innan Pluto Safir, född 1992, kom i min väg och då var jag fast. Tyvärr finns han inte mer, men vi fick vara tillsammans i sjutton fina år.

2011 köpte jag Pluto Ibra född 2008, av Therese Bjerketorp på Nådhammars stuteri. Han är min drömhäst som efter några års hopp och skutt blivit en så fin kamrat och allt kärare med åren.

Sedan förra året har han fått en kompis i hagen, en nioårig arabvalack, en intressant ras det också.

Jag tränar regelbundet för Sofia "Offa" Helander och lär mig hela tiden nya saker om mig själv och hästarna.



SLF söker dig som vill hjälpa till att göra en skillnad i framtiden!

Kan du tänka dig att vara med i styrelsen eller känner du någon som kan vara en lämplig kandidat inför nästkommande år?

Hör av dig till valberedningen. Vi behöver dig!

valberedning@lipizzaner.se





Sophia Svensson

Hej,

Mitt namn är Sophia och jag är 34 år gammal, bosatt i Göteborg med min sambo Christoffer och två katter samt min Lipizzaner Gralizia. Föregående år satt jag med i styrelsen som suppleant och detta år som förslag till ledamot. Året har varit lärorikt och jag tycker det ska bli roligt att få möjligheten att fortsätta vara del av styrelsen för vår förening. Jag har fått intresset för

Lipizzanern mer eller mindre genom generna då min familj hållit på med rasen sedan länge och vår familjeavel har gått genom generationer.

Gralizia är ett 11-årigt sto och vi tränar både dressyr (Akademisk Ridkonst), hoppning och frihetsdressyr tillsammans, förra sommaren fick vi godkänt på markarbete/longeringstestet i Akademisk ridkonst.

Jag tycker tävling och avel är intressant och det är två frågor som jag kan se mig arbeta för och med, i vår förening. Att få till PR för rasen i olika sammanhang tror jag är mycket viktigt inte minst för att försöka öka efterfrågan av att äga en Lipizzaner. Att verka för en god sammanhållning och ett rikt föreningsliv där medlemmarna känner sig delaktiga tror jag också är viktiga byggstenar för en levande förening som verkar för Lipizzanernas fortlevnad i Sverige.



Kristina Holmgren

Hejsan! Kristina Holmgren heter jag, är en mjölkbonde från nordöstra hörnet av Hälsingland.

I år är det 40 år sedan jag köpte min första lipizzan. Min absoluta drömhäst. Lika rolig att rida som att köra. Fyra fina föl fick hon dessutom. Bl a Siglavy Sadrak, som var med och blev nordisk mästare i 2-spann 1989 och årets lipizzan tillsammans med sin parhäst, Athos.

Hennes sista föl, efter Pluto Alda, blev kvar på gården. I dag har jag bara kvar ett "barnbarn", som min dotter lånat upp till Umeå över vintern.

Jag har varit medlem i SLF sedan 1980. Står till förfogande för styrelsearbete 2019 med förbehåll att jag har svårt att lämna gården (kossorna kräver sin dagliga service).

